

Calitzdorp,
3 Juni 1914.

Wen Heer H. J. Verwoerd,
Balaways (Bus 196)
Waarde Broeder,

Vergeef ons dat wij u zoo lang hebben laten wachten, en nu dat wij eindelijk schrijven spijt het mij dat wij u misschien zullen teleur stellen.

Wij vinden dat op de B.V.S. Synode van 1909 besloten werd dat Kandidaten voor het zendingsexam. aan een opleidings school hun Cursus moeten doorgemaakt hebben.

Dit op aanbeveling van den Raad der Kerken. Echter, omdat het bekend was dat er eenige personen waren die bezig waren privaat voor dit Examen te werken, werd het besloten dat wat de B.V.S. betreft dit besluit eerst na 2 jaren van kracht zou worden.

Waar dit dan besluit onzer Synode is vrees ik dat het nu onmogelijk voor onze Com. zal zijn aan uw verzoek te voldoen. Wij bevelen echter aan dat zij bij het Curatorium van't zending Institute te Wellington zult aansoek doen, om terwille van uw Befenaars Exam.; van sommige vakken in het Admissie Exam. verschoond te worden.

Heilbiddend en gretend,

De uwe in den Heere,

Charles D. Murray King, S.L.C. of Bland

Waarom 1-7-14