

Harrismith
12 Oktober 1911

Geachte Do. Malherbe,

Dank voor uw telegram en brief. Ik heb echter
nog niet de besepel-ijf, waarvan U spreekt, ontvangen.

Het is mij zeer moeilijk gegaan om tot een beslissing tussen die twee
beroepen te komen. Ter wille van mijn oude vader, wou ik liever
dat naar Natalaland aen een, omdat het vader is dan Madzemoys.
Doch mijn geweten klaagde mij aan, dat ik het te gemakkelijk wou
hebben. En toen ik eindelijk besloot om MW besep naar N.O. Rhodesia
aan te nemen, voelde ik de verzekering, dat dat de rechte Keuze was, ten
spijte van al de moeilijkheden en hindernissen. En zo ben ik bereid
om te gaan naar deze plaats, vertrouwende dat onze allerbeste, de Heer
mij daarheen zendt en mij daar wil gebruiken.

Ik geloof dat het u veiliger is om in de Herfst daarheen te vertrekken
als ik Keuzen mag zou ik graag a.s. maart of april gaan. Maar wat
doe ik in de tusschen tijd? Do. Charlie Murray en ik hebben te Stelle ^{beide}
daarover gesproken en hij heeft gezegd dat de Comissie mij mogelijk een
tydelike plaats als hulpprediker of „locum tenens“ zou kunnen vinden.
Weet U soms iets daaraan?

U zal mij zeker binnen Kort valle bezonderheden, vormen, instructies
en wat dies meer zij zenden, niet waar?

De Heer in Christus

C.F. Kies